

TRIBUNE

Jaargang 44 • nr. 6 • juni 2008 • Nieuwsblad van de SP • € 1.75



Buurten in de buurt!

SP nu ook in Tilburg aan de knoppen

Kader Abdolah: "De Koran is om van te genieten"



KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN EUROPARLEMENT 2009

Op 10 juni 2009 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De zittingsduur voor dit parlement is vijf jaar. Met ingang van 15 mei 2008 wordt de kandidaatstelling geopend voor SP-leden, die zichzelf herkennen in het volgende profiel:

- strijdbare SP'er
- politiek-strategisch inzicht
- bekend met de visie van onze partij op Europa en de EU
- onderschrijven van de afdrachtregeling
- creativiteit en inventiviteit
- overtuigingskracht & onderhandelingskwaliteiten
- goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden
- goede beheersing van het Engels (een redelijke beheersing van het Frans strekt tot aanbeveling)
- bereid om veel te reizen en om de volle vijf jaar beschikbaar te zijn

Heb je belangstelling voor deze veeleisende, politiek verantwoordelijke positie, meld je dan aan bij de kandidatencommissie. Dat kan via het sturen van een brief met cv aan de algemeen secretaris Hans van Heijningen: hvheijningen@sp.nl - (06) 22101830 of p/a Partijbureau SP, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam.

Meer informatie over het werk van onze Eurofractie kan je vinden op de SP-internetsite via www.europa.sp.nl



De inschrijving sluit per 1 september a.s. De kandidatencommissie, die tot taak heeft om op de partijraad van 20 december met een onderbouwde voordracht te komen, heeft de mogelijkheid om de termijn nog te verlengen.

COLOFON

UITGAVE VAN
DE SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP)
verschijnt 11 maal per jaar

ABONNEMENT
€ 5,00 per kwartaal (machtiging) of
€ 24,00 per jaar (acceptgiro).
Losse nummers € 1,75.
SP-leden ontvangen de Tribune gratis.

REDACTIE
Rob Janssen, Daniël de Jongh

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
Patrick Arink, Herman Damveld,
Jola van Dijk, Maja Haanskorf, Hans van
Heijningen, Malu Luër, Ronald Kennedy,
Suzanne van de Kerk, Marjo van Lijssel,
Paul Peters, Karen Veldkamp,
Hans Verbakel, Patrick Verhagen,
Fetse Visser, Rob Voss, Joop Wever,
Henk Wichard

VORMGEVING
Robert de Klerk
Gonnie Sluijs

ILLUSTRATIES
Gideon Borman, Arend van Dam,
Len Munnik, Wim Stevenhagen,
Peter Welleman

SP ALGEMEEN
T (010) 243 55 55
F (010) 243 55 66
E sp@sp.nl
I www.sp.nl

LEDEN- EN
ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Vijverhofstraat 65
3032 SC Rotterdam
T (010) 243 55 40
F (010) 243 55 67
E administratie@sp.nl

REDACTIE TRIBUNE
Vijverhofstraat 65
3032 SC Rotterdam
T (010) 243 55 35
F (010) 243 55 66
E tribune@sp.nl

DE TRIBUNE IN
GESPROKEN VORM
Belangstellenden voor de Tribune op
cd kunnen contact opnemen met de
SP-administratie.

DE TRIBUNE OP INTERNET
www.sp.nl/nieuws/tribune

COVER
Bildenberg / Hollandse Hoogte

IN DIT NUMMER:



Koran- vertaling

12

*“Waarom zou ik bang
zijn voor represailles?
De Arabische gemeenschap
moet me juist
dankbaar zijn!”*

Buurten in de buurt

16

*“Samen met bewoners
aan de slag om
dingen te verbeteren”*

Spelen 08

22

*“De kinderen vermaken
zich uitstekend,
terwijl wij nog een debat
mee kunnen pakken”*

BOORT EN IN DE BUURT



EN VERDER...

- 4 Fotoreportage: Ronaldo
- 6 Energieprijzen: Wat er met de opbrengst moet gebeuren
- 19 In het zuiden: SP bestuurt nu in drie van de grootste steden
- 26 LinksVoor: Paul Day zit allang in Suriname
- 27 Gespot 28 Prikbord 29 Uitgelicht 30 Theo 31 Cryptogram

Flevohof

“En nu allemaal onder de bank!”
Wie geen jeugdherinneringen heeft bij deze zin, is waarschijnlijk niet in Nederland opgegroeid. Voor alle anderen is vast meteen duidelijk waar deze column over gaat: schoolreisjes. Platte krentenbollen en doorweekte boterhammen omdat er iemand op je tas was gaan zitten. Liedjes zingen in de bus, familieschommels, houten glijbanen waar spijkers uitstaken. Aan de meeste schoolreisjes bewaar ik levendige herinneringen. Dolfijnen, ‘Papier hier’ en een ponypark zonder pony’s. Er is maar een park waar ik me vrijwel niets van herinner: de Flevohof. Geen idee wat we daar gedaan hebben, maar ‘de dag van mijn leven’ heb ik er kennelijk niet beleefd. Het is verleidelijk politiek correct om dat gat in mijn geheugen te verzwijgen. Je hoorde er immers nuttige dingen te leren over het platteland. Dat melk uit een koe komt, bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat het educatieve aspect aan mij en mijn klasgenoten niet besteed was. Eigenlijk was het ook tamelijk onzinnig om ons daar naartoe te sturen, wij wóónden namelijk op het platteland. Nou ja, niet allemaal, sommigen van ons woonden rondom de twee winkelstraten die steevast werden aangeduid met ‘de stad’. Maar allemaal roken we op welke dagen er werd gemest, aten we eieren en fruit van de boer en lieten we in het voorjaar kalfjes op onze hand zuigen. Op de plek van de Flevohof zijn inmiddels achtbanen verzezen waar ik als kind alleen van kon dromen. Een blik op het platteland krijgen de bezoekers hooguit vanuit de auto. Eigenlijk toch wel jammer dat er juist in deze tijd, waarin veel kinderen écht geen benul hebben waar hun eten vandaan komt, zelfs geen poging meer wordt gedaan om het vermaak te combineren met een boodschap. Behalve op 18 mei, toen duizenden SP’ers er over de kop gingen in de attracties én politieke debatten voerden en een wereldrecord braken. De toegangskaarten waren sneller uitverkocht dan voorzien, maar het verslag in deze Tribune laat ook de thuisblijvers meegenieten.



Namens de redactie: Daniël de Jongh



Ronaldo

Ronaldo, zo heet onze buurtwerker. Vanuit een omgebouwde container, een Haags Hopje met de kwaliteiten van een bunker tegen vandalisme, dirigeert Ronaldo de zaak en zorgt ervoor dat de kinderen van de buurt veilig kunnen spelen. Elke morgen doet hij de ronde om de gebruikte spuiten en andere troep op te ruimen die nachtelijke bezoekers achterlaten. We zijn in Den Haag in het Hannemanplantsoen een groot speeltuin in de Schilderswijk. Hij verjaagt ongere figuren die het wagen er overdag rond te hangen om bier te drinken en de bankjes bevuilen. Aangifte deed hij niet meer omdat je veel tijd kwijt bent om in het politiebureau je verhaal te kunnen vertellen. Daar komt bij dat het de laatste tijd wat rustiger geworden is in de buurt. We zijn blij met Ronaldo; we hopen dat hij nog lang kan blijven.

Foto's en tekst Gerard Scargo



Tegen de stroom in

Op 1 juli gaan de prijzen van gas en elektriciteit fors omhoog. Tegelijkertijd schieten ook de winsten van energiebedrijven en de gasopbrengsten van de Staat de lucht in. Zet dat geld in voor energiebesparing, zegt de SP. De burger mag nog blij zijn, vindt Gasterra.



Energieprijzen: "Koud om het hart"

Adembenemend zijn de bedragen. De olieprijs is al een paar maanden boven de honderd dollar per vat, tegen 28 dollar begin deze eeuw en 20 dollar in de jaren '90. Een vat olie kostte in 2006 nog 65 dollar per vat. De laatste maand schommelt de prijs rond de 115 tot 135 dollar. Tegelijkertijd stijgen de winsten van de vier grote energiebedrijven. SP-Kamerlid Paulus Jansen: "In 2006 bedroeg de winst van Essent, Nuon, Eneco en Delta 2,3 miljard euro. Dat komt neer op 416 euro per klant."

De prijs van aardgas is gekoppeld aan olie en stijgt navenant. Daarmee nemen de inkomsten van de overheid uit aardgas toe. Tussen 2001 en 2005 schommelden de jaarlijkse aardgasbaten rond de 6 miljard euro. In 2006 vond een stijging plaats naar 10 miljard en volgens het Centraal Plan Bureau gaat het volgend jaar zelfs om 13 miljard euro. De aardgasbaten dragen zo bij aan het begrotingsoverschot van de overheid. Het Centraal Plan Bureau stelde op 19 maart, dat het begrotingsoverschot naast de gunstige conjunctuur te danken is aan de hoge olieprijs en de daaraan gekoppelde aardgasbaten. Diverse energiedeskundigen verwachten dat de olie eind dit jaar 140 dollar gaat kosten en door zal stijgen naar 200

dollar per vat. De energierekening blijft daarom stijgen en Wouter Bos krijgt als minister van Financiën steeds meer geld binnen. En de burger? Die mag in de ogen van Gasterra, de verkoper van het aardgas, nog blij zijn met... een voordeel! "Voordeel voor de kleinverbruikers is dat evenals vorig jaar de winter aan de zachte kant was, dus weliswaar hogere prijzen maar een lager verbruik. Over het geheel kan dus de kleine klant niet veel duurder uit zijn dan een jaar terug", rekt Gasterra-woordvoerder Ben Warner voor...

René van Genugten is senior beleidsmedewerker belangenbehartiging van de Woonbond te Amsterdam. Hem wordt het "koud om het hart" als hij spreekt over de energiekosten van mensen met lage inkomens. De dramatische prijsontwikkelingen maken dat energiekosten en energiebesparing hoog op de agenda zijn gekomen van de Woonbond, sinds deze zich niet alleen meer op de huurprijzen, maar ook met de overige woonlasten bezig houdt. Van Genugten: "Nu hebben we geen invloed op de energieprijzen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de woningen zo energiezuinig mogelijk worden. De huurder zelf kan het energieverbruik maar beperkt beïnvloeden door zuinig te stoken en het gebruik van spaarlampen en tochtstrippen. Veel woningen zijn energieverpillers door verouderde cv-ketels, enkel glas en het ontbreken van

muur-, dak- en vloerisolatie. De huurder stookt dan als het ware voor de mussen. We vinden daarom dat er stevige prikkels voor verhuurders moeten komen om hun woningen energiezuinig te maken."

Woonlasten omlaag brengen door beter omgaan met energie

Paulus Jansen pleit ervoor om de woonlasten naar beneden te brengen door beter om te gaan met energie: "Hoewel het kabinet dat ook zegt te willen, valt de uitwerking me tegen. Dit jaar moeten 10.000 woningen beter geïsoleerd worden, volgend jaar 100.000 en het jaar daarop 300.000, zegt de regering. Maar de kans is zeer gering dat men dat zal halen. Eigenlijk zouden alle energiebesparingsmaatregelen die op een redelijke termijn kunnen worden terugverdiend bij huur-, maar ook bij koopwoningen uitgevoerd moeten worden." Hoe dan? Jansen: "Een deel van de enorme winsten van de energiebedrijven is in het eigen bedrijf gestopt. De rest, dat is zo'n 20 euro per maand per klant, is uitgekeerd aan de provincies en gemeenten als aandeelhouders. Dit bedrag is een soort extra belasting voor de mensen. Die 20 euro per maand moet ingezet worden voor verlaging van de energierekening door extra energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieprojecten voor woningen. Zo kun je vooral de huurders een wezenlijke bescherming tegen de stijgende energiekosten geven."

Ook pleit het Kamerlid voor inzet van de gasopbrengsten van de Nederlandse Staat voor versnelling van de duurzame energievoorziening. "Als we onze energie grotendeels opwekken uit zon, wind en water, wordt de Nederlandse economie als het gas over dertig jaar op is, niet afhankelijk van import uit mogelijk politiek instabiele regio's."

Maar vooralsnog lijkt er sprake van een trend in tegengestelde richting. Op 22 mei maakte de Limburgse gedeputeerde Herman Vrehan bekend, dat de provincie haar Essent-aandelen zal verkopen als een fusie met concurrent Nuon niet doorgaat. Met andere woorden: als genoemde schaalvergroting niet doorgaat, wil de overheid geen zeggenschap meer. "Zo stevenen we langzaam af op een bijna-monopolie van één bedrijf", zegt het Limburgse SP-Statelid Leny Eijssen. "En zo'n bedrijf wordt natuurlijk interessant voor overname door buitenlandse energie-reuzen. Mag jij raden wat we straks nog over onze energievoorziening én - besparing in te brengen hebben."

Tekst Herman Damveld en Rob Janssen
Foto Peter Hilz / Hollandse Hoogte



Gelukkig

Nederlanders zeggen in grote meerderheid van zichzelf dat ze gelukkig zijn. Na IJsland zijn wij het gelukkigste volkje. Nou weet je het nooit met dit soort onderzoeken. Want, in hoeverre schamen mensen zich toe te geven dat ze zich misschien af en toe wel degelijk ongelukkig voelen. Hoe dan ook: een curieus gegeven. De gelukkige Nederlanders.

Het opmerkelijke is dat diezelfde Nederlanders zich tegelijkertijd grote zorgen maken over de toekomst, en zich erg storen aan politiek en samenleving. De combinatie van de twee bovenstaande uitkomsten van onderzoek hebben de premier tot wanhoop gedreven. "Hoe kan dit?", vraagt hij zich af. Om daar aan toe te voegen: "Weg met het negativisme. Weg met de klagerigheid. Kijk vooral naar de positieve dingen!"

Bij het Verantwoordingsdebat over de begroting 2007 heb ik geprobeerd het hem uit te leggen. Mijn stelling is dat iedereen er alles aan doet zijn of haar eigen geluk te organiseren. Kennelijk lukt dat de meeste mensen redelijk. Heel iets anders is de waardering van de mensen over de politiek en de samenleving. Velen zijn daar negatief tot zeer negatief over. Ze wantrouwen politiek en overheid, en hebben hun vertrouwen in de samenleving verloren. Ze maken zich zorgen over de toekomst voor hun kinderen.

Gevraagd naar hoe het anders moet, kiest de overgrote meerderheid voor een samenleving die gekenmerkt wordt door gemeenschapszin en solidariteit. Niet naar binnen gekeerd, maar met een blik naar buiten, over de grenzen. Het lijkt erop dat de premier niet echt geïnteresseerd is in een verklaring voor de vermeende tegenstelling van de twee eerder genoemde onderzoeksresultaten. Anders had hij mijn verklaring al lang ontdekt. De reden voor zijn struisvogelgedrag is waarschijnlijk dat 'ie anders het schaamrood op de kaken zou kunnen krijgen. Immers, is het niet zo dat zijn CDA, samen met PvdA en VVD, verantwoordelijk is voor de staat van het land, en dus ook voor de teloorgang van vele waarden die tot voor nog niet zo lang geleden vanzelfsprekend waren?

Jan Marijnissen

Zwarte henna

Tijdelijke tatoeages met zogenaamde 'black henna' kunnen ernstige huidproblemen veroorzaken, zo waarschuwt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Het raadt gebruik hiervan dan ook zeer af. Het gaat dus specifiek om de 'zwarte henna'. De kleurstof para-fenyleendiamine zorgt ervoor dat de tattoo langer blijft zitten, maar kunnen ook permanente verkleuring van de huid en allergische reacties veroorzaken. Die variëren van puistjes, littekens en blaren tot blijvende gevoeligheid en eczeem. De symptomen verschijnen vaak na een paar dagen. De oranjeleurige henna is niet schadelijk. Er komt een Europese voorlichtingscampagne over 'zwarte' henna.

Autohuur is niet duur

Door de sterk gestegen autokosten is het voor veel Nederlandse automobilisten aantrekkelijker geworden om regelmatig 'n auto te huren dan er eentje aan te schaffen. Voor wie minder dan 8 duizend kilometer per jaar rijdt, is huren al winstgevend. Dat gaat op voor maar liefst één op de vijf automobilisten. De berekening is uitgevoerd door verhuurbedrijf Bovag. Woordvoerder Robert van Almerik wijst er verder op dat je met huren flexibeler bent dan met een eigen auto: "Als je op vakantie gaat met het gezin, huur je een grote stationcar en als je moet verhuizen of klussen een bestelwagen. En wil je een keer met wapperende haren langs de boulevard rijden, dan huur je een kekke cabriolet."

Lies belt vergeefs voor versterking



Maximaal

Tijdens SPELEN 08 vestigden 5.450 SP'ers fluitend een wereldrecord (zie pagina 22). Maar Lies van Aelst (op de foto met mobieltje) en Iris Jonkers (uiterst rechts) van ROOD braken op die dag in Biddinghuizen nóg een record. Met z'n tweeën schepten ze binnen drie uur niet minder dan 3100 bekers soep. Zodoende bedienden ze ieder ruim 500 bezoekers per uur. Waarmee voor het eerst de maximale capaciteit van de SoePexpress werd bereikt. Meiden: petje af!

Foto Henk van der Wal

Poppe wil duidelijkheid over uitstoot Corus

Kinderen in de omgeving van staalcern Corus hebben vijf tot veertien keer zo veel kankerverwekkend chroom in het lichaam dan gemiddeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, uitgevoerd op verzoek van actualiteitenprogramma Zembla. Corus laat bijna plichtmatig weten dat "veiligheid en gezondheid van medewerkers en omwonenden een belangrijke prioriteit is." In de uitzending wordt beweerd dat Corus tot wel honderd keer meer dioxine mag uitstoten dan een gemiddelde afvalverbrandingsinstallatie. SP-Kamerlid Remi Poppe wil duidelijkheid over de vergunningsprocedure en over welke giftige stoffen

Corus precies uitstoot. Zowel provincie als VROM-inspectie weten dat niet. "Dat is schandelijk", aldus Poppe. "Hoe wil je dan ooit goed kunnen handhaven? Ik hoor graag van minister Cramer van Milieu hoe ze Corus nu gaat aanpakken om de uitstoot van giftige stoffen te voorkomen."

Nog vele jaren!

Juliana heeft tijdens haar regeerperiode tot twee keer toe een massale gratiëring van gedetineerden voorgesteld. Dat staat in 'Tour de Force', een nieuwe biografie over oud-premier Van Agt die is geschreven door onderzoekers van de Radboud Universiteit. Tijdens haar 25-jarige jubileum oppert ze het idee om gratie te

verlenen voor het eerst. Van Agt, toen justitieminister, heeft dat echter afgewezen. Tijdens haar troonsafstand in 1980 probeert Juliana het opnieuw. Van Agt, toen minister-president, is op staatsreis en dus mag vice-premier Wiegelt uitleggen dat gratie geen goed idee is en een beetje "uit de tijd" bovendien. Juliana accepteert dit schoorvoetend maar suggereert vervolgens om alle gevangenen dan maar een slagroomtaart te sturen. Wiegelt reageert kenmerkend ad rem: "Majesteit, dat lijkt me een uitstekend idee. En dan spuiten we met slagroom op elk van die taarten: nog vele jaren!"

Onderwijscommissie beknot

Na de succesvolle scholieren-demonstraties tegen de ophokplicht heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt beloofd de haalbaarheid van de 1040-uren-norm te laten onderzoeken. Die taak is weggelegd voor de commissie Onderwijstijd onder leiding van VVD'er Clemens Cornielje. Maar Van Bijsterveldt laat al meteen weten dat de conclusies "moeten passen binnen de huidige financiële ruimte." Met andere woorden: commissie, waag het niet om te adviseren om meer geld uit te trekken voor onderwijs. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt die inmenging onaanvaardbaar: "Als Van Bijsterveldt het onderzoek vooraf wil censureren, kun je die commissie net zo goed opheffen." Veel betrokkenen – zoals het Laks en scholen verenigd in de actiegroep Vergeten Feiten – hebben betoogd dat de bekostiging onvoldoende is om de 1040-urennorm goed in te vullen. Dat resulteert in de zogenaamde ophokplicht, waardoor leerlingen nutteloze lessen moeten volgen. De commissie Onderwijstijd

komt in december met haar, hopelijk niet ingefluisterde, aanbevelingen. (Kijk ook op www.geenophokplicht.nl)

Fusies, goed voor u?

Fusies in de zorg zijn juist goed voor de kwaliteit van de zorg. Dat is medio mei de opvallende conclusie van het rapport 'Schaal en Zorg' van de Raad voor de Volksgezondheid. Een maatschappelijke toets op fusies acht de RvZ niet nodig. Volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven is er niks onafhankelijk aan dit advies. "Dit lijkt wel een lobby van een liberaal bolwerk." Van Gerven benadrukt dat hij op zich niks heeft tegen grote ziekenhuizen die specialistische zorg kunnen bieden. "Niet ieder streekziekenhuis moet een transplantatie kunnen uitvoeren, maar basisziekenhuiszorg op een acceptabele afstand is natuurlijk wel belangrijk." Ondertussen vraagt het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum sinds kort patiënten om een jaarlijkse donatie. Met uw 35 euro kunnen ze jong medisch talent aantrekken en wetenschappelijk onderzoek doen...

Iets te algemene zaken

De Algemene Rekenkamer heeft gehakt gemaakt van het jaarverslag van het Rijk. Financieel klopt het plaatje wel. De overheidsuitgaven voldoen "voor 99 procent" aan de wettelijke eisen, maar vooral de doelstellingen stuiten op veel kritiek. Die zijn zo breed opgesteld dat het parlement nauwelijks kan controleren of ze zijn bereikt. Gerrit de Jong van de Rekenkamer in de Volkskrant: "Op deze manier

wordt van de Tweede Kamer een spoorzoeker gemaakt." Volgens de Rekenkamer zijn er drie grote "hoofdpijndossiers": problemen bij de Belastingdienst, munitiebeheer bij Justitie en het jaarverslag van het ministerie van VROM dat voor de tweede keer op rij niet rond kwam.

Stop de stilstand

Het kabinet heeft nauwelijks geïnvesteerd in het openbaar vervoer waardoor veel mensen gedwongen in de file staan. Nu

de regering die burgers ook nog eens wil straffen met een kilometerheffing of filebelasting, is het tijd voor actie aldus SP-Kamerlid Emile Roemer. Hij heeft daarom de site www.geenfilebelasting.nl in het leven geroepen. 'Deze mensen staan niet voor hun lol in de file, maar omdat kabinet op kabinet gefaald heeft de problemen aan te pakken en voor alternatieven te zorgen.' De SP levert behalve kritiek ook oplossingen in het rapport 'Van stilstand naar vooruitgang.' Een van de suggesties is het optimaal benutten van thuiswerken.

Spartaanse verdediging



Blij met een dode meeuw

Het geldt als een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. We schrijven 15 november 1970. Tijdens de derby met Sparta schiet Feyenoord-doelman Eddy Treytel per ongeluk een meeuw uit de lucht. De pechvogel valt niet ver van de middenstip van het Spartaanse Kasteel dood neer en wordt opgezet. Nu is de meeuw te "bewonderen" als pronkstuk in de tentoonstelling "Feyenoord 100 jaar". Maar is het wel dé meeuw? Sparta beweert namelijk ook de echte vogel te hebben. "Wij hebben biologen laten kijken naar de vogel in de Feyenoord-tentoonstelling. Meeuwen zien er in november toch echt heel anders uit dan dat exemplaar in het Schielandshuis." Bovendien laat Sparta weten dat dé echte meeuw op het Kasteel thuishoort omdat ie een schot van Treytel wilde blokkeren... Na een telefoontje met de oud-doelman komt De Telegraaf er achter dat het slechts om een ludieke actie gaat van de Spartanen...

Foto Rob Noordhoek

Volgens vakcentrale FNV kort deze maatregel de files al met 10 procent in.

Broodje kaas

Bruin brood met kaas. Zo ziet de ideale boterham van de Nederlander er uit. Deze wellicht niet zo opvallende conclusie komt uit het onderzoek van mediabedrijf Advance. De top 5 van beleg komt vooral uit het zuivelvak: 30-pluskaas, kipfilet, 20-pluskaas, ham en 48-pluskaas. Opvallend is de afwezigheid van zoetwaren, hagelslag valt net buiten de notering. Op de internetsite van 'Je Echte Leefijd' hebben 120 duizend mensen meegedaan aan het onderzoek, daarnaast is er een steekproef geweest onder 20 duizend Nederlanders. Opvallend is verder dat 42 procent geen halvarine of margarine smeert. Terwijl dit wel gezond is. Vrouwen willen in een gekke bui nog wel eens een blaadje sla aan hun boterham toevoegen.

Probleemjongeren

De aanpak van zogenaamde probleemjongeren schommelt vaak tussen twee extremen: wegglijken en doorlopen of een juist te strenge aanpak die ook de welwillende meerderheid treft. Dat moet veranderen, vindt SP-Kamerlid Marianne Langkamp. "Er wordt onvoldoende van uitgegaan dat jongeren niet zo zeer een probleem zijn, maar vaak een probleem hebben." Langkamp heeft daarom een reeks voorstellen ingediend om raddraaiers aan te pakken, zonder dat de rest daar onderlijdt. Zo oppert ze een kleinschaligere vmbo, taakstraffen in de eigen buurt, het meer betrekken van de ouders en het nieuw leven inblazen van wegbezuinigde voorzieningen.

Enzaam aan de top

Het gaat goed met de topmannen in het Nederlandse zakenleven. Naast salarisverhogingen van gemiddeld 23 procent, hebben de vijf grootste topmannen bij elkaar 131,8 miljoen aan bonussen gebeurd. Het Nederlands Dagblad heeft voor u berekend dat dit gelijk staat aan vierduizend modale inkomens. Daarbij lijkt de vertrekregeling van Connexion-topman Rob van Holten (821 duizend euro) een schijntje. Vervelender is dat deze indirect uit de schatkist is betaald, omdat de Franse kopers weigerden hiervoor op te draaien. SP-Kamerlid Emile Roemer: "Dit terwijl Connexion zegt geen geld te hebben voor de echte topbestuurders – de buschauffeurs." Staatssecretaris De Jager (Financiën) heeft in de Kamer ontkend dat het ministerie toestemming heeft gegeven voor de bonus. "Die is dus niet alleen excessief, maar ook illegaal", aldus SP-Kamerlid Saded Karabulut. "Teruggeven dus!" Ondertussen voelen de topmannen zich gekrenkt door alle kritiek, laten ze weten in het boek "Het grote graaien" van Xander van Uffelen. Shell-topman Jeroen van der Veer (9,4 miljoen per jaar): "We zijn normale mensen die ook normaal respect verdienen." Ad Scheepbouwer van KPN (6,7 miljoen) voelt zich zelfs een "beetje gediscrimineerd".

Gaza, sterker door strijd?

De SP wil dat het Palestijnse Gaza-stad een zusterstad van Rotterdam wordt. Gaza heeft enorm potentieel als havenstad, telt – net als de regio Rijnmond – pakweg 1,3 miljoen inwoners en is vergelijkbaar in oppervlak.

"Welkome gast"



Vluchtelingen op de vlucht

Terwijl de Afrikaanse Unie op 25 mei stilstaat bij Afrika Dag, lijkt er nauwelijks sprake van een feeststemming. Met name in het zuiden van het continent is de sfeer beneden peil. Zimbabwe maakt zich op voor een gespannen tweede verkiezingsronde en in buurland Zuid-Afrika zijn tientallen doden gevallen vanwege geweld tegen vreemdelingen. Verder zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Afkeer van vreemdelingen heeft onderwerpen als aids, (andere) misdaad en corruptie uit de ether en van de krantenkolommen verdrongen. Dit wordt ook gevoeld door de toeristenindustrie. Het Zuid-Afrikaanse Toeristenbureau SATSA heeft daarom een verklaring uitgegeven waarin wordt benadrukt dat "toeristische gebieden niet worden getroffen." Basisboodschap: Zuid-Afrika is nog steeds veilig en alhoewel een "crisis" is het xenofobisch geweld "geen reden voor blinde paniek", aldus SATSA-voorzitter Mike Speed. Nog een geruststelling: "De Zuid-Afrikaanse regering heeft al het leger ingezet in gebieden waar dit het meest nodig is." Hij sluit zijn open brief, getiteld "De waarheid achter het nieuws" af met de dikgedrukte leus "In Afrika is iedereen een welkome gast." Onder de kop "Zwart tegen zwart" schreef verslaggever Ronald Kennedy uit Zuid-Afrika in de Tribune van juni 2007 een reportage over de achtergronden van een conflict dat hij toen al zag aankomen.

Het is te lezen op de SP-website:
www.sp.nl/nieuws/tribune/200706/zwart_tegen_zwart.shtml

Foto: Zumapress / Hollandse Hoogte

"Gaza verkeert echter in een onvergelijkbare positie", aldus de SP-fractie in de Maasstad. De gevolgen van jarenlange bezetting zijn nog overal zichtbaar. Theo Cornelissen: "De gemeentelijke diensten van

Rotterdam kunnen ondersteunen bij de aanleg van de haven en infrastructuur, bij het opbouwen van medische en andere voorzieningen." Hij hoopt ook dat de gemeente Rotterdammers zal aansporen

om met concrete hulpacties een steentje bij te dragen. Op het Dunya-festival en middels rotterdam.sp.nl kunnen inwoners hun steun betuigen aan het voorstel. Volgens Wikipedia komt de naam Gaza waarschijnlijk van het Hebreeuwse woord "az" dat "sterk" betekent. Dat past dus mooi bij de wapenspreuk van de Maasstad: 'Sterker door strijd'.

Uitgemeten

Met het hoofdredacteurschap van Cisca Dresselhuys komt in september ook 'n einde aan de rubriek "De feministische meetlat", sinds 1992 een begrip in het blad Opzij. Hierin worden bekende mannen getest op hun vrouwvriendelijkheid. De meetlat past echter niet in de nieuwe koers die de kersverse hoofdredacteur Margriet van der Linden voor ogen heeft, meldt ze tijdens de uitreiking van De Tegel, een jaarlijkse journalistenprijs. Op de website Villamedia.nl staat dat Van der Linden het "raar" vindt "dat het beste verhaal in het blad sinds jaar en dag een interview met een man is. Tijd voor wat anders."

Hyves als wapen tegen misdaad

Denk goed na over wie je in je digitale vriendenkring verwelkomt. De Amsterdamse politie gaat vanaf juni namelijk via internetwerken als Hyves speuren naar criminelen en hun connecties. Met specialistische software hopen ze zo "meelopers" in kaart te brengen. Het gaat vooralsnog om een experiment om te kijken hoe internet het recherchewerk kan vergemakkelijken. "We willen weten hoe ver we via internet kunnen gaan. Daarbij moeten we natuurlijk ook rekening houden met de privacywetge-

ving", aldus een politiewoordvoerder. Inmiddels heeft een bekend weblog, dat het wat minder nauw neemt met privacy, alle contactgegevens van de 33-jarige Ron P. – nieuwe verdachte in de Puttense moordzaak – op internet geüpload. Wat blijkt? Op z'n Hyves-site heeft hij welgeteld 0 vrienden...

Spotverbod?

Terwijl er meer stemmen opgaan om het verbod op godslastering te schrappen, wil de regering dit artikel juist uitbreiden, zo blijkt uit een uitgelekte brief. Daar is waarschijnlijk geen Kamermeerderheid voor te vinden. Voorts wordt cartoonist Gregorius Nekschot met veel tamtam van z'n bed gelicht wegens een aangifte uit 2005. SP-Kamerlid De Wit vermoedt een mogelijk verband. Tijdens het spoeddebat over dit onderwerp legt hij, met de voltallige oppositie, het vuur aan de schenen van justitieminister Hirsch Ballin. De Wit: "De SP staat pal voor een samenle-

ving waarin de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is, en waarin mensen tegen een stootje moeten kunnen. Zeker wanneer het om 'n column of spotprent gaat. Uiteindelijk bepaalt de rechter of er in concrete gevallen sprake is van 'n strafbaar feit." Van de SP had de zaak tegen Nekschot geseponeerd mogen worden. "Niet relevant is wat ik leuk vind, dat is de essentie van de vrijheid van meningsuiting." 'Nekschot' staat bekend om z'n harde kritiek op godsdiensten, immigranten en progressieve partijen.

Niet poetsen maar voetballen

Tegen de tijd dat u deze Tribune onder ogen krijgt, is het EK Voetbal waarschijnlijk al losgebarsten. Dat soort toernooien lenen zich altijd uitstekend voor gevleugelde woorden en diepe wijsheden. De Volkskrant tekent er, op één dag, twee op uit de mond van Oranje-speler Rafael van der Vaart. "We moeten heel

CEO's van morgen?



Game not over

Computerspelletjes worden niet alleen door jongeren gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. Maar liefst 72 procent van de bevolking van 8(!) jaar en ouder 'gamet' regelmatig. Gemiddeld besteedt de Nederlander er vier uur per week aan, vermeldt het National Gaming Onderzoek 2008 op basis van een representatieve groep van ruim vijfduizend respondenten (met 'n internetverbinding). Daarmee is 'gamen' populairder dan kranten en tijdschriften lezen. Een zorgwekkende trend? Welnee, schrijft Harvard Business Review. In een artikel schrijft het dat de gamers van vandaag de CEO's van morgen zijn... "Zet uw scepsis even aan de kant", aldus de auteurs. Want toekomstige topbestuurders moeten gezocht worden in de virtuele wereld van "exploderende ruimtestations, groteske monsters en krijgers met stekelige harnassen." Online rollenspellen (ook wel 'afgekort' tot MMORPGs) zijn volgens HBR een zeer geschikte kweekvijver voor zakelijk talent. "Helaas" blijken de onderzochte Nederlanders een voorkeur te hebben voor puzzelgames...

Foto Gekitsuu / Flickr.com

goed zijn, anders zijn we zo thuis." Maar: "Als we goed spelen, kunnen we van iedereen winnen." Je ziet het pas, als je het doorhebt, zo dunkt ons.

Ammoniaktrein krijgt toch rood sein

De ammoniaktransporten tussen Geleen en IJmuiden zijn beëindigd. De SP heeft zich al jaren verzet tegen het vervoer van deze gevaarlijke stof per spoor. Als symbolische daad

heeft minister Cramer (VROM) op 21 mei het protestbord, getekend door alle burgemeesters en wethouders langs het traject, teruggegeven aan de SP. De kunstmestproductie is na overheidsingrijpen verplaatst van IJmuiden naar Geleen. "Daarmee is het grootste risico nu van het spoor", aldus SP-Kamerlid Remi Poppe. "Maar de minister heeft helaas nog niet alle vervoer van ammoniak stop weten te zetten. En dat moet wel gebeuren, want rood betekent in dezen ook echt rood."



Kader Abdolah

“De Koran is om van de genieten, niet om mee te regeren”

De pers tuimelde de afgelopen tijd over hem heen. Veel Nederlanders hingen aan zijn lippen. Maar de moslimgemeenschap zweeg. Met zijn Koranvertaling wil Kader Abdolah (54) “begrip en samenhang creëren”. “Op den duur zal de moslimgemeenschap het begrijpen.”

“Wie met de Koran in zijn hand regeert, creëert een achterlijke samenleving. Het zijn de ayatollahs en imams die er angst en haat mee zaaien. Zij hebben dit prachtige boek beledigd.” Het zijn boude uitspraken van Abdolah tijdens een lezing in een Tilburgse boekhandel voor maar liefst 400 belangstellenden.

Kader Abdolah is het schrijverspseudoniem van de Iranese balling Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani. Hij werd geboren in Iran en groeide op in een streek waar de Koran streng werd nageleefd. Tijdens zijn studie natuurkunde aan de universiteit van Teheran sloot hij zich aan bij een linkse ondergrondse partij die zich hevig verzette tegen het toenmalige schrikbewind van de geestelijke leiders. Hij schreef voor een illegaal blad en publiceerde twee clandestiene verhalenbundels onder de naam Kader Abdolah. Deze naam nam hij aan als eerbetoon aan twee door de overheid geëxecuteerde partijleden: Kader en Abdolah. Zijn politieke activiteiten dwongen hem om in 1986 naar het Westen te vluchten. Via Turkije kwam hij in 1988 in een Nederlands asielzoekerscentrum terecht. Abdolah had één grote droom; een beroemd Nederlands-Perzisch schrijver worden. Met behulp van onder meer de

boeken Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt en het Grote Van Dale woordenboek maakte hij zichzelf de Nederlandse taal eigen. In 1993 debuteerde hij met verhalenbundel ‘De adelaars’, die meteen bekroond werd met de belangrijke debutantenprijs ‘Het Gouden Ezelsoor’. Sinds de publicatie van zijn boeken: De Boodschapper, een vertelling en De Koran, een vertaling in mei van dit jaar, heeft Abdolah nog geen dag rust gehad. “Maar dat geeft niets, ik begrijp de toeloop”, zegt hij even later tegen me terwijl we zijn neergestreken op een terras in de binnenstad van Tilburg. “Het zijn nu eenmaal twee boeken die vragen om uitleg.”

Wat heeft je ertoe gebracht om ze te schrijven?

“Drie jaar geleden schrok ik ’s nachts wakker. Het was de zorg van de Nederlandse samenleving die me wakker maakte. Ik zag grote onbekendheid over de Koran. Iedereen had het over dat verschrikkelijke boek, terwijl eigenlijk niemand wist waar het werkelijk over ging. Vanaf dat moment besloot ik om op zoek te gaan naar mijn wortels.”

Waarom juist jij? Degene die zich altijd zo verzet heeft tegen de Koran!

“Vroeger had ik helemaal niets met de Koran. Als kind zag ik het als het boek van mijn vader. Tussen mijn achttiende en dertigste vond ik het opium voor het volk.

Nu, meer dan twintig jaar later, denk ik er anders over. Wie religie als opium ziet, hanteert een achterlijke benadering. Religie is goed voor wie het nodig heeft. Maar dan wel alleen voor persoonlijk gebruik. Toen ik volop bezig was met de vertaling van de Koran, barstte er een reservoir van energie open in mijn lichaam. Ik kwam erachter dat het een prachtboek is dat vol staat met meesterlijk proza en poëzie.”

Maar er staat ook geweld in...

“Je kunt de Koran op verschillende manieren interpreteren. Het ligt aan jezelf hoe je dat doet. Zoek je naar geweld? Dan zul je het vinden! Zoek je naar liefde? Dan zul je het ook vinden! Ik heb de Koran twintig keer gelezen, maar het geweld dat erin staat heeft me nooit aangesproken. Het zijn de ayatollahs en imams die de Koran 1400 jaar lang in gijzeling hebben gehouden. Door hen heeft iedereen een hekel aan de Koran. Door hen hebben miljarden moslims de schoonheid ervan nooit kunnen ervaren. Mijn arme vader, die de Koran wel 700 keer las, heeft er nooit echt van kunnen genieten. Voordat hij het boek mocht aanraken moest hij zijn handen, voeten en gezicht wassen en schoon ondergoed aantrekken. Hij was godvrezend en bang voor de Koran. Hij durfde zijn fantasie niet te gebruiken. De Koran is om van te genieten, niet om mee te regeren. Het is een heel oud boek en geschreven in een periode waar een andere tijdsgeest, andere wetten en regels golden. Die kun en mag je niet toepassen in het hier en nu. Dat is belachelijk.”

Kun je je de angst van het Westen voorstellen of zijn wij gewoon bange mensen?

“De angst is logisch. De afgelopen jaren hebben er miljoenen moslims voet op



“Ik heb iets heel ergs gedaan; moge Allah mij vergeven.”

Europese bodem gezet. Juist omdat er zoveel onbegrip is over de Koran en de islam, voelen veel mensen zich bedreigd. Met mijn vertaling wil ik begrip en samenhang creëren tussen de moslim-immigranten, de Nederlanders en Europeanen. Ik wil de angst bij mensen wegnemen.”

Het integratiedebat en de Wilders-hype hebben daar niet echt veel goeds aan bijgedragen?

“Juist wel! Niemand heeft zoveel goeds gedaan voor de islam in Nederland als Geert Wilders. De immigranten begrijpen dat niet. Daarom klagen ze. Maar confrontatie is juist goed voor ze. Daardoor worden ze mondiger, gezonder, ontwikkelder en steviger. Begrijp me goed: ik heb het niet over de persoon Wilders maar over zijn acties. Hij heeft daarmee de Koran en de islam voor in de eeuwigheid de Nederlandse cultuur binnengehaald. Hij heeft het interessant gemaakt. Dankzij hem wordt er veel over gesproken en gediscussieerd.”

Heb je de Koran letterlijk vertaald?

“Ja, maar ik heb daarbij wel de vrijheid genomen om de vele herhalingen weg te

laten. Om het boek toegankelijk te maken moest ik er bovendien een aantal technische dingen aan veranderen. Volgens de islamitische wet is de Koran het woord van Allah. Daar mag je nooit aankomen. Ik heb dat wel gedaan. Allereerst door de volgorde van de soera's te veranderen. Waarom? Omdat ik de eerste samenstelling van de Koran niet logisch genoeg vond. Mijn lezers zouden er niets van begrijpen. Vervolgens heb ik aan elke soera een inleiding toegevoegd om de tekst toegankelijker te maken en ervoor te zorgen dat je sneller tot de kern van de boodschap komt. Ik heb nog iets heel ergs gedaan. Moge Allah mij vergeven! De Koran heeft 114 soera's en ik heb er één aan toegevoegd. Om twee redenen. Ten eerste om een beetje mijn arrogantie te laten gelden. Ik ben namelijk verliefd geworden op Mohammed's proza en ik wilde op deze manier een beetje naast hem gaan staan. Ten tweede omdat ik Mohammed wilde laten sterven in mijn soera. Dat heb ik uit liefde gedaan. Tijdens mijn vertaling kwam ik erachter dat Mohammed een mens is van vlees en bloed. Volgens de islam is het onaanvaardbaar om hem als mens te zien. Maar ik heb het zo gezien en gedaan.”

Hoe kwam je tot die ontdekking?

“Ik heb alle boeken gelezen die er in de afgelopen 1400 jaar over Mohammed zijn geschreven. Ik heb al die losse stukjes bij elkaar gebracht. De Boodschapper is een roman over zijn leven gebaseerd op feitelijke informatie. Het was nodig om dit boek te schrijven, omdat je de Koran niet kunt begrijpen als je het leven van Mohammed niet kent. Ik geef de lezer een beeld van de periode waarin hij opgroeide, hoe hij zijn stad Mekka van de morele ondergang wilde redden en hoe hij zich van profet ontwikkelde tot machtig leider. Mohammed was een oprechte man. Hij leefde als een echt mens. Hij was een hervormer, een levensgenieter, een rokkenjager, een proever.”

Ik heb De Boodschapper ook gelezen, maar ik was helemaal niet zo gecharmeerd van Mohammed. Hij werd steeds gewelddadiger!

“Hij deed wat God verboden had, maar ik ben de persoon niet om Mohammed te

verdedigen. Ik geef alleen maar door aan de lezer wat ik weet. Als een boodschapper. Mohammed gebruikt in de Koran inderdaad twee soorten proza. Toen hij nog in Mekka leefde was zijn proza zacht, lief, hoopvol, poëtisch en geweldloos. Hij probeerde als een dichter zijn volk te redden, maar dat lukte hem niet. Iedereen wilde hem vermoorden, kapot maken. Hij kwam erachter dat je zonder geweld, goud en leugens de macht niet kunt krijgen. Hij vluchtte naar Medina en pakte een zwaard om zijn droom te realiseren. Het is iets menselijks. Dat spreekt me aan.”

Hoe is er tot nu toe gereageerd vanuit de moslimgemeenschap in Nederland?

“Ik heb stapels mails binnengekregen, waarvan 97 procent van Nederlanders. Drie procent was afkomstig van moslims van de tweede en derde generatie in dit land. Over de reacties van één procent daarvan wil ik het niet hebben. Maar die andere twee procent is fantastisch! Zo ontving ik een mail van een jonge moslimvrouw. Ze schreef: ‘Kader, ik zit hier nu naast het raam, de zon schijnt in de kamer. Ik heb twee kinderen. Ze zitten naast mij en ik heb jouw twee boeken in mijn hand. Ik lees ze en ik huil van geluk. Ik was verdwaald. Ik durfde mijn Mohammed en mijn Koran niet aan de buitenwereld te tonen. Maar nu praat ik erover met mijn buurvrouw en vriendinnen’. Ik vind dit zó'n mooie reactie. Die ene procent mag van mij nu alles zeggen. Ze kunnen me geen pijn meer doen.”

En reacties vanuit officiële moslimkringen?

“Een aantal weken geleden was ik in Brussel voor een radio-interview. Op de gang zei de presentatrice, dat de woordvoerder van de Moslim Liga van Brussel ook aanwezig was. Ik dacht: ‘O jee, wat krijgen we nou? Waarom hebben ze dat niet eerder tegen me gezegd?’ Opeens kwam hij eraan. Het was een man van een jaar of veertig. Hij omhelsde mij en zei: ‘Kader Abdolah, je hebt gezondigd. Maar niemand heeft me ooit zo dicht bij mijn eigen boek gebracht.’”

Wat vinden ze in Iran van je vertaling?

“Gelukkig lezen ze daar geen woord Nederlands! Nee hoor, dat bedoel ik een beetje ironisch. Want ik besef wel degelijk dat ze het kunnen begrijpen. Er lopen hier



“Ayatollahs en imams zaaiden alleen maar haat en afkeer”

genoeg spionnen rond. Die wisten het waarschijnlijk zelfs eerder dan de Nederlanders.”

Ben je bang voor represailles?

“Ik heb dingen gedaan die niet mogen volgens de islamitische traditie. Maar de Arabische gemeenschap moet ook begrijpen dat de tijden veranderd zijn en dat wij in Europa leven, in een totaal

andere cultuur. Deze vertaling is bedoeld voor iedereen in Europa die het kan lezen. De ayatollahs en imams zijn nooit in staat geweest om de Koran over te brengen aan christenen in Europa. Het enige wat ze gedaan hebben is haat en afkeer wakken. Dus waarom zou ik bang zijn voor represailles? De Arabische gemeenschap moet me juist dankbaar zijn! Het doel van deze boeken is het kweken van meer begrip en samenhang in de landen waar de immigranten binnen zijn gekomen. Ik kon op geen enkele andere manier de Koran voor mijn Europese lezers toegankelijk maken. De Arabische gemeenschap mag niet boos op me zijn, kán niet boos op me zijn! Ik heb overal, tijdens lezingen en interviews gezegd: ‘Vriend, het is goed voor jou, voor je kinderen, voor je broer, voor je zus, voor de Koran, voor Nederland en voor Europa.’ Ik heb herhaaldelijk

de Koran gepakt en gezegd: ‘Dit is het mooiste boek wat ik ooit in mijn leven gelezen heb’. En ik gaf het een kus. Wat wil je nog meer? Tot een paar weken geleden durfden jonge moslims in dit land niet met hun eigen Koran naar buiten te komen. Maar nu heeft iedereen het erover. Ik denk wel dat het tijd nodig heeft om door te dringen tot de moslimgemeenschap. Maar op den duur zullen ze begrijpen dat het goed is. Ik doe het uiteindelijk allemaal voor de jongeren. Zowel voor de Europese jongeren als voor de moslimjongeren. Zij moeten in de komende 50 tot 100 jaar vredig samen met elkaar kunnen werken en leven.”

Tekst Marjo van Lijssel
Foto's Suzanne van de Kerk



die bij het uitdelen van de ZO-kraant gevoerd worden. “He, daar is de SP”, zegt een vrouw enthousiast als ze de deur opendoet. De kraant neemt ze graag aan en de vrouw komt met een hele waslijst aan punten hoe de leefbaarheid in de wijk verbeterd zou kunnen worden. “Ik had er al over nagedacht. Ik had vanochtend in de kraant al gelezen dat jullie vanavond langs zouden komen”, zegt ze verontschuldiging. “Fijn dat jullie zo actief zijn”, zegt een buurtbewoner in een andere straat. “Jullie doen tenminste wat. Andere politici hoor je alleen maar in verkiezingstijd.” Twintig kilometer zuidwaarts in Nijmegen-centrum doet een man uit de doeken hoe laag het vertrouwen van veel mensen in de politiek volgens hem is: “Eén mevrouw is zelfs zo boos op de politiek dat ze niet meer tegen me praat sinds ik onze democratie verdedigde.” Om daaraan toe te voegen: “Ik vind het erg goed dat jullie dit doen; jullie hebben nog een idealistisch hart.” Een stelletje loopt langs, de jongen weigert

vriendelijk de ZO-kraant. Waarop het meisje zegt “Maar het is de SP!”

Marijnissen: “Samen met de bewoners aan de slag om dingen te verbeteren”

“Wat vindt u van uw buurt?”, luidt de openingsvraag van Amsterdamse SP’ers die met de ZO-kraant op pad zijn in de Chassébuurt. De antwoorden zijn overwegend positief. “Vroeger was het maar een saaie boel,” zegt een vrouw die al haar hele leven in de wijk woont, “naar nu is het multicultureel en helpt iedereen elkaar.” Een andere buurtbewoner daarentegen: “Een beetje mengen is goed, maar het moet niet doorschieten. Voor je het weet is het hier net zo als in Oud-West”. Ook het gebrek aan speelplekken en groen en het grote aantal inbraken worden genoemd. De één mist een tafeltennistafel in de wijk; de ander vindt dat “die fietsenrekken best weg zouden kunnen

zodat er een geveltuintje kan komen.” In Helmond koppelen SP’ers de wijkgesprekken aan de misstanden in de thuiszorg in de stad. Hoewel natuurlijk niet iedereen met de thuiszorg te maken heeft, blijken heel wat mensen familie en kennissen te hebben voor wie dat wél geldt. En dus stapelen de praktijkvoorbeelden zich op. En als er thuiszorghulp aan de deur getroffen worden, is het helemaal mooi natuurlijk. Vervolgafspraken worden ter plekke gemaakt.

Niet alleen de 140 lokale afdelingen zijn momenteel in de Nederlandse wijken te vinden. Ook de SP-Kamerleden ‘buurten in de buurten’. Minister Vogelaar wees 40 probleemwijken aan die volgens haar tot ‘prachtwijken’ omgetoverd moeten worden, maar volgens de SP zijn er wel 400 wijken in ons land die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kamerlid Paulus Jansen: “Wij vinden alle wijken belangrijk en vooral de mensen die er

Buurten in de buurt

Het is één van de grootste SP-campagnes ooit: met ruim een miljoen ZO-kranten zijn 140 afdelingen momenteel op pad. Om te weten te komen wat er speelt in de buurten. En om de bewoners te informeren wat de alternatieven van de SP zijn.

BOUWART EN IN DE BUURT Arnhem, Sint Marten. Een volkswijk net buiten het centrum. Goedkope appartementen uit de jaren tachtig staan naast kleine arbeiderswoningen uit het begin van de vorige eeuw. Daartussen een enkele koopwoning. “Arnhem kent maar liefst vier Vogelaarwijken”, vertelt Margriet Blijenberg, voorzitter van de Arnhemse

SP. “Sint Marten hoort daar niet bij, maar doordat alle schijnwerpers op die vier wijken staan, is er bijna geen aandacht voor problemen die in andere wijken spelen. Via de buurtenquête willen we de knelpunten in Sint Marten in kaart brengen.” Een van de knelpunten in de wijk is het onderhoud van woningen. De gemeente Arnhem kwam in maart nog in opspraak nadat bewoners van 51 gemeentepanden in Sint Marten te horen hadden gekregen dat zij binnen een maand hun woning uit

moesten. Bewoning van de panden zou niet veilig meer zijn. Blijenberg: “De gemeente heeft die panden twintig jaar lang laten verkrotten. Ze zouden die panden op moeten knappen in plaats van de bewoners eruit te zetten. Dankzij actie van de bewoners met steun van de SP worden nu noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Bovendien mogen de mensen nu tot 1 oktober blijven zodat ze de tijd hebben om een andere woning te zoeken.” De SP is dus geen onbekende in Sint Marten en dat blijkt wel uit de gesprekken



Helmond: Koppelen aan thuiszorg



Nijmegen: “Goed dat jullie dit doen”



Arnhem: “Knelpunten in kaart brengen”



Amsterdam: “Gebrek aan speelplekken”

wonen. Daarom is er tijdens alle bezoeken ruim aandacht voor de bewoners.” Het startschot voor de wijkentour werd door Paulus Jansen, Remi Poppe, Sadet Karabulut en Henk van Gerven in april gegeven in het Heerlense Passart, een oude mijnwerkerswijk die in 1918 werd gebouwd. “Vroeger had je hier nog een coöperatief winkeltje op de hoek”, vertelt de 91-jarige meneer Hoen, die al 61 jaar in Passart woont. “Mensen voelen zich niet veilig en er moet wat gebeuren met sommige woningen, maar het is en blijft een prachtige wijk.” In Stadskanaal bezochten Jansen en Poppe de Maarsstee, een wijk die bijna in z'n geheel op de nominatie voor sloop staat. Om plaats te maken voor duurdere huur- en koopwoningen. Remi Poppe is te gast bij mevrouw Drenth en constateert: “De onderhoudsstaat is goed en de woning heeft een voor- en achtertuin. Voor deze woningen staan de mensen toch in de rij?” Mevrouw Drenth treurt dat de buurt steeds sneller achteruitgaat nu er steeds meer woningen leeg komen te staan. “De appartementen in de flatjes om ons heen staan bijna allemaal leeg. En ik ben in mijn

straat één van de enigen die de tuin nog bijhoudt. De rest doet het niet meer. Alles gaat toch weg, zeggen ze.” Tijdens de wijkentour blijkt, dat veel bewoners van niet-Vogelaarwijken het jammer vinden dat hun wijk niet tot het lijstje van de minister behoort. Met wat extra aandacht voor hún wijk zou deze een grote sprong vooruit maken, vinden ze. Maar de tour deed ook een aantal wijken aan die wél in Vogelaars ‘Top 40’ staan en opvallend genoeg geven de mensen in die wijken juist aan, dat ze hun wijk liever níet op die lijst hadden gezien. Redenen: de traagheid, het geruzie tussen Rijk, gemeenten en corporaties en het probleem dat oudere plannen niet met nieuw geld mogen worden uitgevoerd, ook al lopen deze projecten prima.

Jan Marijnissen: “Vogelaar wil van boven naar beneden veertig wijken gaan bestieren. Maar wij kiezen ervoor om dat van beneden naar boven in 400 wijken te doen. Huis aan huis onderzoek doen, de mensen vragen hoe het ervoor staat in hun wijk. Om vervolgens samen met hen aan de slag te gaan om dingen te verbeteren.

Met de ZO-krant laten we de mensen alvast kennismaken met de partij en onze alternatieven. In de jaren zeventig was onze gouden regel al: ‘De SP zal verbonden zijn met de mensen, of zal níet zijn’. Dat motto staat nog steeds als een huis.”

Tekst Patrick Arink, Jola van Dijk, Rob Janssen, Malu Lüer, Hans Verbakel en Fetse Visser

Foto's Paul Peters Oss, Hans Verbakel, Patrick Verhagen, Fetse Visser, Rob Voss en Henk Wichard



Heerlen: Paulus Jansen (2e van links) en Remi Poppe (rechts) in oude mijnwerkerswijk Passart

“Als wij aan de knoppen draaien, moet er iets gebeúren”

SP in colleges van de grootste steden beneden de rivieren

Na een korte maar hevige college-crisis heeft Tilburg een nieuw stadsbestuur. Met twee wethouders van de SP. Na Eindhoven en Heerlen bestuurt de partij daarmee in drie van de grootste steden in het Zuiden.

Het Brabants Dagblad noemde het ‘een dramatische broedermoord binnen het CDA’. ‘Welhaast een Griekse tragedie’ luidt de omschrijving van de Tilburgse SP-voorman Johan van den Hout. Of was het meer een cynische encensering van de beruchte dolkstootlegende? Feit is, dat de positie van de Tilburgse CDA-wethouder Els Aarts begin april zo goed als onhoudbaar was geworden. Er hing een vernietigend rekenkamer-rapport over haar beleid wat betreft het wegenonderhoud in de lucht, dat haar zo goed als zeker tot opstappen zou dwingen. Die persoonlijke vernedering wilde Aarts echter voorkomen. Dan nog liever een bom onder het hèle stadsbestuur leggen, redeneerde ze en ze speelde het vervolgens klaar om de aandacht naar een ander heet hangijzer in de Tilburgse politiek te verleggen: de omstreden verbouwing van het zogenaamde Midi-theater. En laat dat nou de portefeuille zijn van Aarts’ partij- en ambtsgeenoot Hans Janssen. “Els Aarts zette haar eigen partijgenoten in de raadsfractie op tegen Janssen”, blikt Johan van den Hout terug. Het gevolg was dat het voltallige Tilburgse college viel. Zodoende leek de persoonlijke schade voor Els Aarts, die naar verluidt een burgemeesterspost elders ambieerde, nog mee te vallen. Maar



Tilburgse SP-wethouders Johan van den Hout en Paul Huijgen, raadslid Marjolein Buijssen

al snel kwam de ware toedracht van de christendemocratische broedermoord aan het licht en terugkeer van het CDA in een nieuw college leek geblokkeerd. Het zou echter niet gemakkelijk worden om een

nieuwe coalitie zonder het CDA te formeren, zo was de verwachting. Het liep echter anders. “We waren er zo uit”, zegt Johan van den Hout, die inmiddels samen met Paul

Huijgen de SP vertegenwoordigt in het Tilburgse stadsbestuur. “De onderhandelingen waren kort, helder en zakelijk. Wij hebben gezegd: ‘Als coalitiepartij willen we niet alleen op de winkel passen. Nee; als we aan de knoppen draaien dan moet er ook iets gebeuren.’ Daarover was overeenstemming.” En zo kon al op 19 mei een nieuw college van PvdA, GroenLinks, VVD en SP geïnstalleerd worden.

“Waarom rookgordijnen leggen met cryptische omschrijvingen en tachtig pagina’s vaag proza?”

Wat opvalt aan Tilburgs nieuwe bestuur is de relatief jonge leeftijd van de meeste wethouders. Johan van den Hout, Marieke Moorman (PvdA), Joost Möller (VVD), Jan Hamming (PvdA) en Gon Mevis (GroenLinks) zijn allemaal rond de veertig. Nieuw jong elan in Tilburg? Van den Hout: “Misschien wel. Maar ik spreek liever van ‘daadkrachtig’. Met leeftijd heeft dat niets te maken. Waar het om gaat, is dat we praktische oplossingen voor praktische problemen willen bieden. Neem de spreekwoordelijke stoeptegels die scheef ligt. Tot nu toe ging dat in Tilburg als volgt: eerst kwam er iemand van de gemeente naar de stoep kijken. Vervolgens opperde een ander, dat het wegdek op die plek dan ook maar eens op de schop genomen moest worden. Waarna een derde deskundige vond, dat je dan eigenlijk ook meteen onderhoud aan de riolering in die straat kon plegen. Na zes maanden lag er dan een nota op tafel, terwijl die stoeptegels nog steeds scheef lag. Met die praktijk willen we breken. Een stoeptegels recht leggen moet je als gemeente gewoon dóén. Niet na zes maanden, maar binnen zes dagen. Wat zeg ik? Binnen zes uur!” Opmerkelijk is ook het volume van het nieuwe collegeprogramma. Dat beslaat ‘slechts’ 15 pagina’s. En heeft bovendien geen titel. “Een ambtenaar had een titel bedacht”, vertelt Johan van den Hout. “Die luidde: Talenten binden aan de stad. Vonden we niet nodig. Waarom rookgordijnen leggen met zo’n cryptische omschrijving? Hetzelfde geldt voor het aantal pagina’s. Vaak bestaat een collegeprogramma uit tachtig pagina’s waarvan er

zestig vaag en nietszeggend proza zijn. Dat wilden we gewoon niet. Ook in die zin kun je zeggen, dat we inzetten op een nieuwe bestuursstijl.”

Niettemin ondersteunt het nieuwe college het genoemde Midi-theater, dat de val van het vorige college inleidde. Draaikonterij? “Absoluut niet”, verzekert Van den Hout: “Er ligt inmiddels een veel beter plan dat een stuk minder risico’s voor de gemeente behelst. De exploitanten gaan nu zelf ook investeren en de vage toezeggingen zijn nu omgezet in harde contracten. Als het vorige college het zo gedaan had, was het nooit gevallen.”

Paul Huijgen en Johan van den Hout gaan zich als wethouders onder meer bezighouden met wijkbeheer, schoonhouden stad, wegenonderhoud, verkeer en vervoer, sociale zaken, armoedebeleid en bestuurlijke vernieuwing.

FNV: Eindhoven de sociaalste

Tilburg is met 182.000 inwoners de zesde stad van Nederland en de nummer twee van Noord-Brabant. Brabants grootste en Nederlands vijfde is echter Eindhoven met een inwonertal van 210.000. En ook in de lichtstad bestuurt de SP. De raadsverkiezingen van 2006 leverde de partij een verdubbeling van het aantal raadszetels op (van drie naar zes) en met Hans-Martin Don leverde de SP voor het eerst een wethouder. Hij kreeg onder meer Financiën en Welzijn in zijn portefeuille. “Ik kom zelf uit de zorgsector en werkte daar in uitvoerende zin”, vertelt Don. “Nu ik als wethouder beleidsmatig met de zorg bezig ben, probeer ik op basis van mijn ervaring eerst een plaatje in mijn hoofd te vormen van bepaald beleid. Hoe zou iets er in de praktijk uit kunnen gaan zien? Als zo’n plaatje lukt, lukt het beleid vervolgens ook vaak.”

Op 15 mei werd in Eindhoven de eerste mobiele mantelzorgwoning in gebruik genomen. In de tuin van een echtpaar dat een dementerende moeder wil verzorgen. Daarbij gaat het om een complete woning van 54 vierkante meter met woon-, slaap- en badkamer, kleine keuken en diverse extra voorzieningen. Don: “Het idee is al oud, maar in Eindhoven hebben we het als eerste in praktijk gebracht. Bedrijven hebben gezorgd voor de ontwikkeling en bouw van de mobiele woning, die vervolgens door de woningbouwvereniging

gekocht wordt. Vanuit het zorgbudget betaalt de gemeente de plaatsing en het grondwerk en de bewoner betaalt de huur.”

Het bestuurlijke pragmatisme van Hans-Martin Don oogst veel lof. Zo liet Jan Steyaert, lector Sociale Infrastructuur en Technologie aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven, in *Zorg + Welzijn Magazine* optekenen, dat ‘hij de uitvoering van de Wmo (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning –red.) zeer gezwind heeft aangepakt. Hij zat daarbij in een dubbele spagaat, want zijn partij was tegen de Wmo en hij moest als wethouder met ook financiën in zijn portefeuille de financiering in het oog houden. Dat heeft hij werkelijk schitterend gedaan.’ En VVD-



Hans-Martin Don

Foto Joop Wever



Riet de Wit

Foto Rob Voss

raadslid VVD-raadslid Hanny Jacobs-Van Nisselrooij in hetzelfde artikel: ‘Het was voor ons een verrassing dat hij in 2006 in de politiek kwam, hij was totaal nieuw. Maar we zijn heel tevreden. Hij zoekt naar het compromis en harmonie’. Staatssecretaris Jet Bussemaker schijnt Don zelfs om advies te vragen over de uitvoering van genoemde Wmo.

Opmerkelijk genoeg was de SP landelijk de felste tegenstander van invoering van die Wmo, die de verantwoordelijkheid van uiteenlopende zorgtaken bij de gemeenten legt. Is het niet ironisch om je eerst fel tegen de Wmo te verzetten vervolgens de hemel in geprezen te worden voor de uitvoering ervan? “Nee”, reageert Don stellig. “Als wethouder gaat er niet om of je het ermee eens bent of niet. Het gaat erom dat je er het beste van maakt voor de mensen die de Wmo raakt. Dat betekent dat je de zaken praktisch moet aanpakken.”

Volgens de Landelijke Monitor Werk en Inkomen die de FNV in april uitbracht, is Eindhoven de meest sociale gemeente van Nederland. De stad scoort uitstekend als het gaat om zaken als minimabeleid en gemiddelde wachttijd bij uitkeringsaanvragen. Ook de mate waarin men bij de Wmo-aanbestedingen kwaliteit laat prevaleren boven de prijs beoordeelt de Monitor zeer positief.

Don blijft nuchter onder al die complimenten

aan zijn adres en de goede rapportcijfers van zijn stad. “Ach, als het goed gaat krijgt de wethouder altijd de credits. Maar ik spreek altijd liever van ‘we’ dan van ‘ik’. Ik heb een hele goeie club mensen om me heen, die minstens evenveel pluimen verdienen. En dat geldt ook voor de collega-wethouders.”

“Mensen hebben weer zin om zich met de stad te bemoeien”

Knalden de kurken in Eindhoven en Tilburg bij de raadsverkiezingen van 2006 al flink; in Heerlen (90.000 inwoners) was de zege van de SP nog groter. Het aantal raadszetels steeg van zeven naar elf, een aantal dat de partij momenteel alleen in Oss evenaart. Het college van PvdA, VVD en SP telt maar liefst drie SP-wethouders: Cor Duijf, Peter van Zutphen en Riet de Wit. De twee laatstgenoemden traden in 2002 al eerder toe tot het gemeentebestuur. Maar toen coalitiepartners CDA, Stadspartij en PvdA na twee jaar ineens gingen morrelen aan keiharde afspraken over de locatie van een verslaafdenopvang, stapten De Wit en Van Zutphen op. “Als ik dat niet had gedaan, was ik ongeloofwaardig geworden. Daar pas ik voor. Zo gehecht aan het pluche ben ik niet”, aldus Riet de Wit destijds in de *Tribune*. Het gevolg was wel, dat half Limburg schande sprak van de politieke spelletjes van de gevestigde orde. Het zal wel altijd gissen blijven of de overdonderende

SP-verkiezingszege van 2006 daar iets mee te maken heeft.

“Het gaat goed met het college”, zegt Riet de Wit nu. “Maar belangrijker is, dat het met de stad beter gaat dan vroeger. De drugsproblemen zijn verminderd; heel belangrijk voor Heerlen. We zijn niet meer drugsstad nummer één. Verder is er vooruitgang geboekt op het gebied van economie, werkloosheid en armoede.” Toch bungelt Heerlen bijna altijd ergens onderaan in de lijsten van gemeenten waar het aantrekkelijk wonen is. Bovendien blijven het aantal uitkeringsgerechtigden en mensen met lage inkomens en lage opleiding in Heerlen relatief hoog. De sociaal-economische mokerslag van de mijnsluitingen in de jaren zestig en zeventig wierp een lange schaduw over de gehele Oostelijke Mijnstreek.

Riet de Wit: “De armoede blijft een punt van zorg in onze stad. Maar als gemeente kunnen we weinig aan te lage uitkeringen en te hoge prijzen doen. Wel hebben we een aantal sociale maatregelen genomen, zoals het op poten zetten van een eigen schuldhulpverlening.” Heerlen houdt de schuldhulpverlening in eigen hand middels een eigen loket. Gebleken was namelijk, dat de diverse instanties te veel langs elkaar heen werkten en met name jongeren met schulden plukten daar de wrange vruchten van. Ook aangaande de Wmo worden nieuwe maatstaven gezet. De stad wil af van de situatie dat zorgaanbieders zogenaamde alfahulpen (lees: freelancers zonder vast contract) in de huishoudelijke hulp aannemen om kosten te besparen. De nieuwe aanbesteding in Heerlen regelt, dat zorgaanbieders geen nieuwe alfahulpen meer mogen aantrekken en dat bestaande alfahulpen een vast contract krijgen.

“Ik merk dat de stemming in de stad beter wordt, dat mensen weer zin hebben om zich met de stad te bemoeien”, vertelt Riet de Wit. “Dat is wel eens anders geweest. Ik durf wel te zeggen dat het stadsbestuur veel socialer en standvastiger is dan vroeger. Én veel opener. De arrogantie van de oude politiek is zo goed als verdwenen.”

Tekst Rob Janssen



“Juist de combinatie van plezier en politiek is zo leuk”

Spelen 08

Bijna 10.000 SP'ers, families en vrienden bezochten op zondag 18 mei in Biddinghuizen de grootste partijpolitieke manifestatie van de laatste decennia. Tribune-verslaggeefster Maja Haanskorf begaf zich samen met 'sidekick' Jola van Dijk en fotograaf Rob Voss onder de menigte.

Op zondag 18 mei schijnt de zon aan een oer-Hollandse hemel, waar wolken hun best doen de overhand te krijgen. Het gaat ze vandaag in Walibi in Biddinghuizen niet lukken.

Gestaag stromen mensen binnen, gezinnen met de kleinste in een buggy, oma achter haar rollator, groepjes tieners met een sigaretje in de mond en hun mobiel in de hand, die zich verheugen op een dagje uit. Opvallend veel zuidelijke accenten. Met busladingen zijn de SP'ers aangevoerd, uit Noord-Brabant, Limburg, maar ook uit Zeeland en Friesland.

Bij de toegang tot het terrein verwelkomen Kamerleden de bezoekers met champagne, terwijl van het podium vrolijke muziek klinkt en presentatrice Isolde Hallensleben de dag opent. Fans van het televisieprogramma De Wereld Draait Door, kennen haar beter als Jakhals. Dan is het woord aan algemeen secretaris Hans van Heijningen. Hij houdt het kort door te zeggen dat dit een dag is voor feest en politiek. Om vooral het eerste te benadrukken, treedt cabaretier Javier Guzman op. De stemming zit er goed in, onder de duizenden aanwezigen. Een vader danst met zijn zoonje, een paar jongens nuttigen hun eerste biertje en een gezin met bolderkar heeft zich geïnstalleerd in het

gras. Nog even en dan gaat het toegangshek van Walibi World open en kan de run op de attracties beginnen. “De Goliath”, zegt Noel Poimans uit Geleen met grote stelligheid. “Dat is de hoogste en langste achtbaan van de Benelux, daar ga ik zeker in.” Voor het echtpaar Verzandvoort uit Rosmalen gaat het om de gezelligheid. “We komen altijd naar de ledendag. Luisteren naar Jan Marijnissen, overal een kijkje nemen, rustig aan.”

Het Guinness Book of Records wordt gehaald

Voor het zover is, moeten we eerst met zijn allen het wereldrecord fluitconcert zien te

breken. Als protest tegen de btw-verhoging blazen 5450 mensen dertig seconden lang op de hun uitgereikte fluitjes. En daarmee halen we het Guinness Book of Records, deelt jurylid Kristian Teufel mee. Hem kun je geloven, want het is zijn werk om over de hele wereld recordpogingen te jureren en vervolgens te registreren. Met suizende oren stort iedereen zich dan toch als lemmingen in de schuifelende rij, op weg naar de Goliath, het Reuzenrad, de Condor, de Powerjump en nog een hele reeks van bloedstollende en adrenaline-vretende bezigheden. Uren vermaak liggen in het verschiet.

Jola, Rob en ik slenteren door Walibi. Nee, mezelf zie ik niet zo snel voor de lol over de kop gaan in een reuzenschommel of me door elkaar laten schudden in een waanzinnige draaimolen. Bij de wildwaterbaan aarzel ik even, zal ik dan toch? Maar de wachttijd van een uur weerhoudt me gemakkelijk van dit avontuur. Ook

fotograaf Rob blijkt geen held. Met ontzag kijkt hij naar de Condor, waar Jan Veen en Rachel de Vries net uitkomen. Veen was ooit werkzaam als monteur van deze rollercoaster en dan maak je natuurlijk een ritje. Zoonje Jeffrey (10) meldt met gloeiende wangen dat hij “overal in wil”. We gunnen het hem van harte. Jola blijkt de grootste durfal van ons drie. Stoer stapt ze in de Goliath.

Voor wie die dag niet alleen draaiend, zwevend en tollend wil doorbrengen, is er een ruime keus aan debatten in het politiek café. Of je kunt speeddaten met Kamerleden, die voor de gelegenheid hebben plaatsgenomen in het reuzenrad of in het treintje. Hoog in de lucht of op de rails een praatje maken met Remi Poppe, Jasper van Dijk of Renske Leijten. Ze zijn er allemaal. “Kamerleden zie je niet vaak live”, meent Marco Drost uit Hellevoetsluis. Nog wat draaierig van de zweefmolen, vindt hij “precies de combina-

tie van plezier en politiek zo leuk. Dat maak je anders niet snel mee.” In misschien wel de kalmste attractie van Walibi, het treintje, zit Harry van Bommel. Had hij niet liever in het reuzenrad gezeten? Of durfde hij dat niet? Met een vernietigende blik kijkt hij me aan. “Deze trein is veel dynamischer. Het rad gaat zo langzaam”, licht hij toe. ‘s Ochtends had hij nog enthousiast gezegd wel te willen bungeejumpen. “Dat is net als parachutespringen iets wat je ooit gedaan wilt hebben. Maar ja, ik raakte de weg kwijt en toen was er geen tijd meer.” Ja ja... En dan stapt een passagier in de trein; hij wil het met Van Bommel over de Europese Unie en een referendum hebben.

Ellen Pael uit Den Bosch stapt uit het reuzenrad, waar ze een speeddate had met Marianne Langkamp. “Ik ken uit ervaring de lange wachttijden in de jeugdzorg. En ik weet ook dat we als SP niet alles kunnen, omdat we nu eenmaal niet in de regering



zitten. Maar Langkamp werkt hard aan verbeteringen in de jeugdzorg en ze ziet dat ook andere partijen zich gaan realiseren dat er iets moet gebeuren." Patrick Peeters uit Roozendaal maakt zijn zorgen over de AOW en pensioenen kenbaar aan Kamerlid Fons Luijben. Zijn onze rechten wel beschermd? Luijben ziet het niet somber in, maar opkomen voor een sociaal Europa is volgens hem wel nodig.

"De kinderen vermaken zich uitstekend, terwijl wij nog een debat mee kunnen pakken"

Ondertussen barst het politiek café zowat uit z'n voegen tijdens de debatten over onder meer gezondheidszorg, werk en

inkomen, globalisering en onderwijs. Om met het laatste te beginnen: het lerarentekort, de grote schooluitval en de beknutting van de leraar zijn thema's waarover zowel ouders als de beroepsgroep zich druk maken. Kamerlid Jasper van Dijk krijgt luide bijval als hij stelt dat de SP ervoor pleit zaken als onderwijs en gezondheid weer tot een zorg voor de regering te maken. "De politiek heeft de publieke voorzieningen steeds meer op afstand gezet. Dat is verkeerd." Op verzoek uit de zaal, wil Van Dijk de huidige minister van onderwijs Plasterk wel een rapportcijfer tussen de vijf en zes geven. "Hij doet het beter dan zijn voorgangers en ziet het probleem. Hij erkent dat de managementcultuur is doorgeslagen." Tijdens het globaliseringsdebat leggen Remi Poppe en Harry van Bommel nog

maar eens uit dat de SP voor Europa is, maar dan wel voor een sociaal Europa. Ook ontwikkelingssamenwerking komt nog even voorbij. Wat is de visie van de SP, wil de zaal weten. "Duurzame ontwikkeling, naast noodhulp", vat Van Bommel samen.

Je zou zowaar zeggen dat politiek leuk is: zoveel mensen die zich mengen in het debat. "Het inspireert enorm", vindt Nine Kooiman uit Nieuwegein. "We zijn bezig in de regio een debat over Afghanistan te organiseren. Dan is dit een gratis opfriscursus, je weet weer waar je actie voor voert."

De sfeer is ontspannen en opbouwend, valt me op. "Een mooie gelegenheid om mensen van andere afdelingen te ontmoeten", zegt Monique Butot. "En natuurlijk

het idee van een betaalbaar dagje uit. Uit onze afdeling is een gezin met zeven kinderen mee. Dat is normaal niet te doen! Nu is er voor de SP-prijs ook nog een buurmeisje mee. Geweldig toch?" "Het is ideaal dat je hier als gezin heen kunt", zegt Frank Praat, die met vrouw en drie kinderen uit Apeldoorn is gekomen. "De kinderen vermaken zich hier uitstekend, terwijl wij nog een debat mee kunnen pakken. En het blijft betaalbaar. Normaal gesproken zou alleen de toegang ons al dik honderd euro kosten, nu zijn we vijf euro per persoon kwijt."

Rond half vijf gaat de stoet mensen weer op weg, terug naar het grote podium. Daar treedt Krezip op, voor velen het hoogtepunt van de dag. Swingen, meezingen en klappen, rondspringen. Het lijkt al een beetje Lowlands, het popfestival dat over enkele weken op hetzelfde terrein plaatsvindt. Kamerlid Jan de Wit geniet, al had het voor hem "U2 of de Stones mogen zijn". Tja Jan, denk ik.

Als klap op de vuurpijl verrichten Isolde Hallensleben en Harry van Bommel de trekking van de Mega-loterij. Voor volwassenen is een weekendje Parijs weggelegd en voor de kinderen een jaar lang gratis toegang tot Walibi, Hellendoorn en het Dolfinarium. Winnares Malinda van de Spek uit Amstelveen zegt dol te zijn op achtbanen: "Ik ben van plan de prijs met vriendinnen



te gaan gebruiken." Riet Fekken uit Groningen kan binnenkort worden gespot in Parijs.

Een ledendag zonder een toespraak van Jan Marijnissen is uitgesloten. Dus is het aan hem om te memoreren dat de SP in de loop der jaren allerlei etiketten opgeplakt heeft gekregen. Ze hielden geen van allen. Wat nog steeds beklijft is de SP als een partij van idealen: "Idealen die je in de praktijk kunt brengen." Daarom wil

Marijnissen haast maken met besprekingen voor een linkse sociale alliantie, als reactie op het gebrek aan leiderschap van premier Balkenende.

Dan wordt het langzaam frisser. De zon verliest aan kracht. De vrijwilligers in de kraampjes ruimen de niet-verkochte SP-shirts, petten en paraplu's op. "De petten vlogen weg, maar we hebben veel te veel plu's meegenomen", zegt een vrijwilliger. Ook de pannen met soep zijn leeg. De lijsten met handtekeningen – tegen de filebelasting en voor de postbode – zijn vol.

Auto's en bussen verlaten in een lange rij het parkeerterrein. De zon schittert op het water van het randmeer, wolken drijven nog steeds zachtjes in de lucht. Het was een mooie dag.

Tekst Maja Haanskorf
Foto's Rob Voss





Foto Karen Veldkamp

“Mijn moeder knapt altijd een beetje op, als ik kom”

Paul Day (67) uit Leiden kent het klappen van de zweep van de lokale politiek. In zijn woonplaats was hij onder meer afdelingsvoorzitter, raadslid en bestuurslid. Momenteel bestiert hij de Leidse SP-Hulpdienst die per jaar zo'n 3000 cliënten op weg helpt. “Als u dit leest, zit ik allang in Suriname”, meldt hij de Tribune-lezers lachend.

Hoe lang ben je al lid van de SP?

“Sinds 1981.”

Heb je hobby's?

“Ik speel basgitaar in een band die salsa en Caribische muziek maakt. En hardlopen. Ik heb laatst nog de halve marathon gedaan.”

Wat is favoriete plek op deze wereld?

“De Palmentuin in Paramaribo. Het is een historische tuin met heel veel soorten palmen. Heerlijk wandelen en relaxen kun je daar. En ja; jeugdherinneringen, hè.”

Kom je daar nog wel eens?

“Binnenkort weer. Dan ga ik voor twee maanden naar Suriname om bij mijn moeder te zijn. Ze is 87 en kwakkelde een beetje met haar gezondheid. Ze knapt altijd wat op, als ik kom.”

Wat brengt de kapitalist in je naar boven?

“Ik ben een Saab-fan. Vind ik technisch hele mooie auto's. Ik heb nu een mooie Saab 9000, maar als 'ie naar de apk moet is het altijd spannend, haha.”

Saab is ook wel een duur merk, zeg...

“Ja, moet je als socialist dan per se in een lelijk eendje rijden?”



De Ontslagerij

'Bij de kantonrechter mogen werkgevers met modder gooien en werknemers moeten hun emoties intomen. Zo verandert ontslagrecht in ontslagerij: ontslag met de botte bijl.' Aalt van de Glind schreef samen met een aantal andere slachtoffers van ontslagprocedures een boekje over 'hoe slecht het ontslagrecht werkt en hoe het beter kan'. Het resultaat daarvan beschrijft de vaak vernederende weg langs kantonrechters, interim-managers, advocaten en personeelsfunctionarissen, die de slachtoffers bewandelden. Om uiteindelijk nóg de zak te krijgen. Want: 'In 98 procent van de gevallen wint de werkgever en vliegt de werknemer er uit'... (RJ)

De ontslagerij
Aalt van de Glind
Uitgeverij 07



Het juiste spoor

Harry Slinger was ooit de zanger van het razend populaire Drukwerk, dat in de jaren tachtig enorme hits scoorde. Voor diegenen die nog steeds zweren bij nummers als 'Je loog tegen mij', 'Schijn 'n lichtje op mij' en 'Marianneke', is er goed nieuws. Want Harry Slinger heeft een nieuw album: Het juiste spoor. En die is de moeite waard. Afwisselend, gezellig, Amsterdams. En dan ineens weer ontroerend, zoals Drukwerk dat ook kon. Mooie momenten zijn dat. Ook een popklassieker werd gecoverd: 'Baby makes her blue jeans talk' van het ondeugende Dr. Hook werd: 'Haar lingerie dat zegt al ja'. Harry Slinger als levensgenieter, humorist, dromer en denker. Zo kennen we 'm. (RJ)

Harry Slinger
Het juiste spoor
Pink Records

Een Schijn van Vooruitgang

Moraal en praktijk achter de vrije markt



Een schrale troost

Vastrict, auteur van 'De renaissance van het kapitaal' en 'Globalisering, de kruisgang van Europa' en SP-lid uit Alphen a/d Rijn, heeft geen gemakkelijk boek geschreven. Hoewel de meeste lezers van de Tribune er niet van overtuigd zullen hoeven te worden dat de vrije markt niet vanzelf tot voorspoed en geluk van alle mensen leidt, komt Vastrict met een overtuigende systeemkritiek. Degene die op zoek is naar een alternatief komt er echter bekaaid af. Dat het liberaal-kapitalisme niet de eindfase van de menselijke ontwikkelingsgeschiedenis vormt, is een schrale troost. (HvH)

'Een schijn van vooruitgang; moraal en praktijk achter de vrije markt', Jan Chr. Vastrict, Uitgeverij Aspect

Niet voor een romantsch avondje

Door Jola van Dijk

Kapitein Nascimento is het hoofd van een zogenaamd BOPE-team in Rio de Janeiro. Dit eliteteam komt pas in actie wanneer de Braziliaanse politie zichzelf in de problemen gewerkt heeft. De film 'Tropa de Elite' gaat over Nascimento's zoektocht naar een opvolger. Hij begint zich in de emoties van burgers te verplaatsen en vindt zichzelf daarom niet meer geschikt voor zijn functie. Op temperamentvolle wijze laat regisseur José Padilha je de drugsoorlog in Braziliaanse sloppenwijken voelen, inclusief het buitensporige (politie)geweld. Het script van de film is gebaseerd op getuigenissen van twee voormalig BOPE-agenten en het boek 'Elite da tropa' van socioloog Luiz Eduardo Soares. Voor een romantisch avondje uit is Tropa de



Elite minder geschikt want de bloederige beelden leiden niet tot een 'happy end'. Maar als je wil weten wat er zoal in de wereld gebeurt, is het absoluut een aanrader. De naam doet anders vermoeden, maar de film 'There will be blood' is een stuk

minder gewelddadig. In deze film schetst regisseur Paul Thomas Anderson een realistisch beeld van de meedogenloze oliehandel in Amerika begin vorige eeuw. Zowel Tropa de Elite als There will be blood zijn internationaal bekroond (There will be blood zelfs met twee Oscars), maar zijn ook omstrepen. Beide films geven de harde werkelijkheid zonder zich er duidelijk tegen te verzetten. Deze neutraliteit wordt door sommigen verafschuwd, maar kan juist ook gezien worden als de kracht van Tropa de Elite en There will be blood. De werkelijkheid wordt niet mooier gemaakt en de personages blijven menselijk

Tropa de Elite en There will be blood draaien in filmhuizen verspreid over het land.

Vrijheid van meningsuiting

Ik heb altijd verondersteld, dat vrijheid van meningsuiting betekende, dat je in het openbaar politieke kritiek zou mogen uiten op de regering en andere overheidsinstanties, dit in tegenstelling tot dictaturen (al kon je dat een jaar of twintig geleden ook in Nederland nog wel je baan kosten. Maar tegenwoordig blijkt beledigen van personen of kwetsen van hun diepste gevoelens ook al vrijheid van meningsuiting te zijn. Zulke smerige tekeningen (bij het pornografische af!) van meneer Nekschot heb ik zelfs in de Tweede Wereldoorlog niet van de nazi's over joden gezien! Stel je voor dat de tekeningen geen moslims, maar joden, katholieken of gereformeerden zouden voorstellen, zou dan ook iedereen over 'vrijheid van meningsuiting' spreken? Hoewel ik zelf geen enkele religie aanhang, gun ik iedereen zijn vrijheid om te geloven wat 'ie wil, zolang hij het mij maar niet opdringt. En als ik de eerste de beste politie-agent 'vuile smeerlap' zou noemen, is dat dan ook 'vrijheid van meningsuiting'? Ik ben van mening dat mijn vrijheid van meningsuiting ophoudt, waar ik andere mensen beledig of over ze lieg.

Gusta Olivier-Vonk, Menaldum

Lekker ons eigen ding

Leuke recensie over onze cd 'Inhalor' (Tribune mei – red.). Wij hebben inderdaad nog nooit opgetreden of een live performance gedaan. Bekend geworden door internet, hoe gek kan het lopen. Waar de ene band sabbelt voor een beetje aandacht, loopt de ander er gemakkelijk mee weg, zo lijkt het. Ik zou zeggen: plaats je tracks op sites als Myspace en Hyves en het internet doet de rest. Althans, in sommige gevallen. Bij ons, Ventolin, loopt het in ieder geval prima. Momenteel sleutelen we aan een nieuwe cd die deze zomer af is. Of niet. Dan maar later. We doen lekker ons eigen ding.

Albert Klein Boonschate, drummer van Ventolin

Regulier verraad

Wij burgers moeten anno 2008 Europeaan worden, terwijl de politiek geen Europees maar Amerikaans wapentuig verkiest ('Joint Strike Fighter: Financiële vliegramp', Tribune april – red.). Zo herhaalt zich de geschiedenis van het inmiddels regulier geworden verraad bij de PvdA. Als PvdA-minster van Defensie deed Vredeling in de jaren zeventig de bekende uitspraak 'Congressen kopen geen straaljagers'. Nou, hij deed het dus wel; ondanks het grote verzet tegen de F-16. Ook toen al speelde PvdA dus dezelfde bedenkelijke rol die we nu nog steeds herkennen.

A.v. Lint, Amsterdam

Prik mee:
PRIKBORD@SP.NL

SP-teevee

Publieke omroepen zijn hun eigen basis trouw en hebben het qua kijkcijfers t.o.v. commerciële zenders moeilijk. Vanuit de verenigingsoptiek worden bepaalde onderwerpen en/of personen door hen bevoorrecht of benadeeld. Zelfs de progressieve op zichzelf staande culturele en maatschappelijk bewuste VPRO moet tegenwoordig een samenwerkingsverband met de VARA aangaan. De huidige televisieomroepen zijn tendentius. De SP heeft meer dan 50.000 leden. In theorie zou de SP een eigen publieke landelijke televisieomroep kunnen starten en een aanvraag kunnen dienen voor een aspirant-omroep. Politieke vertegenwoordigers van andere partijen blijven aangewezen op de goodwill van de traditionele publieke omroepen zoals de EO, KRO en VARA.. SP-teevee zou, mits juridisch onderzocht, goed voorbereid, uitgewerkt en ingevuld in Nederland een doorbraak kunnen zijn in de gevestigde media. Die gaan dit niet leuk vinden. Net zomin als de meeste andere politieke partijen, omdat zij het aantal leden er zelf namelijk niet voor hebben. Het is maar een ideeetje.

Marianne Zeeman, Kilder.

Andere realiteit

Met heel veel plezier lees ik jullie Tribune; eindelijk gerechtigheid! Dat doet je als christen nu eens echt goed. Met name het artikel 'Nederland spekt eigen kas met geld voor Afrika' (Tribune maart –red.) had mijn belangstelling. Via asielzoekers kwam ik ertoe een steunfonds op te richten voor blinden in Kameroen, maar heb via hen ook contact met andere Afrikaanse landen. Als ik dan - zoals onlangs - een radiojournalist over Rwanda hoor beweren dat het daar momenteel weer goed zou gaan, dan word ik bepaald niet vrolijk van zo'n uitspraak! Wij krijgen via ons netwerk van vluchtelingen wel een andere realiteit te horen.

Truus Jonker, Nijkerk

De oplettende lezer

Op de vorige Tribune-cover prijkte een goedgehumeerde postbode op een bromfiets. Herbert Heeroma uit Zevenaar stuurde ons een mailtje met de vraag waar die foto gemaakt werd. Heeroma: "De bromfiets biedt ook niet veel soelaas, want die is slechts gedeeltelijk zichtbaar. Misschien een Simson uit de DDR?" Het antwoord op de eerste vraag: Ptuj in Slovenië. Voor info over de bromfiets zochten we contact met R. de Rooter van de Simson-Holland website. Hij laat het volgende weten: "Het is in ieder geval geen Simson. Ik denk dat het een Peugeot is vanwege de vorm van de koplamp, hoewel deze ook wel door Vespa is toegepast. Hij ziet er echter te veel vormgegeven uit om uit het Oostblok te komen."

Per abuis

Bij de fotoreportage op pag. 4 en 5 van de Tribune van mei is per abuis de bronvermelding weggevalen. Foto's en tekst werden gemaakt door Roel Visser.

Kikkers en chocola

"Ga maar vissen in de velden en de sloten. En anders vang maar kikkers en eet die op. In de regentijd zijn er genoeg eetbare exemplaren te vinden. De chocoladerepen van de internationale gemeenschap hebben jullie echt niet nodig." Zo luidde het advies van de militaire junta in Myanmar aan overlevenden van cycloon Nargis. Een maand na die ramp kregen naar schatting nog steeds een miljoen mensen geen hulp. Overigens had op dat moment geen enkele hulporganisatie chocoladerepen uitgedeeld.

Foto Nopawan Ratchathewi / HH



THEO DE BUURTCONGRÈRGE



CRYPTOGRAM juni 2008

Horizontaal

3. Is een invloedrijke dirigent dit? (10) - 7. Sculptuur als angstaanjagende kunstuiting? (11) - 11. Gewond na het indrinken. (12) - 13. Niet in eigen stadion trainen. (10) - 16. Woning van een vorstelijk geslacht. (4) - 17. Minutieus maar wel wat krap geplaatst. (9) - 20. Overspanning van de kiezen. (4) - 21. Engelstalige Europeanen zorgen binnen onze partij voor lichaamsbeweging. (7=2+5) - 22. Keihard op deze bomen slaan. (6) - 23. Gedrocht! Fabeldier in de hoofdrol. (5)

Verticaal

1. Voor slaperige bloemen. (3) - 2. Goed onthouden welke kaarten nu populair zijn. (9) - 4. Is de 'Alpha en Omega' van het Nederlandse voetbal. (2, afk.) - 5. Kleverige zwarte stof lijkt niet fragiel. (4) - 6. In weelde te water gaan. (5) 8. Fysieke gesteldheid van de grondwet. (11) - 9. Geeft bezopen warmte. (6) - 10. Monnik lust nog wel een peul. (7) 12. Voor de tweeën, vieren, zessen (enzovoorts) duurt het kort. (4) - 14. Overspel zorgt voor een ware scheiding. (9) 15. De onroerende bezittingen zullen wel in orde zijn. (8) 18. Niet spontaan tot stilstand gekomen. (6) - 19. Lust naar betekenis. (3)



Stuur uw oplossing, uitsluitend per briefkaart, vóór 30 juni naar de Puzzelredactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam. Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

Winnaar cryptogram mei: J.K. Plantinga uit Zevenaar. De origineelste inzending voor 'Kort Nederlands' in het mei-nummer was van Kees Driessse uit Helmond.

CITATENSLANG Juni 2008

Uitleg

De bedoeling is om de vier woorden (beginnend op 1, dan 8 (verticaal), 8 (horizontaal) en 16 (verticaal)), die tezamen een citaat vormen van Francis Bacon, in te vullen in het diagram. De Zoektermen verwijzen naar specifieke letters in hun synoniemen, die u moet zien te achterhalen, en vervolgens in het diagram invullen om het citaat te herleiden.

Voorbeeldoplossing van (1): Grond (2 van 5) = aArde

U vult de 2e van de 5 letters (de 'A') in op positie 1 in het diagram.

Veel puzzelplezier!

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 Grond (2 van 5) | 12 Klauw (2 van 4) |
| 2 Toorts (1 van 6) | 13 Gebrek (4 van 6) |
| 3 Haak (4 van 6) | 14 Fraai (7 van 8) |
| 4 Waarderingscijfer (2 van 4) | 15 Boei (1 van 3) |
| 5 Nul (4 van 4) | 16 Transportmiddel (1 van 8) |
| 6 Chef (4 van 4) | 17 Waterweg (5 van 6) |
| 7 Divisie (1 van 3) | 18 Weerloosheid (4 van 6) |
| 8 Beneden (2 van 5) | 19 Alledaags (2 van 6) |
| 9 Legio (3 van 4) | 20 Nimmer (1 van 5) |
| 10 Knekel (2 van 4) | 21 Elk (1 van 5) |
| 11 Schoon (1 van 4) | 22 Gebod (4 van 5) |



OPLOSSINGEN MEI

CRYPTOGRAM

Horizontaal

6. Kruipruimte - 7. Onze - 8. Toiletbezoek - 11. Prut - 15. Uitgelaten - 17. Spaans - 19. Stel - 20. Overvragen - 21. Moe - 22. Slotaflevering - 23. Nagel - 24. Wenen

Verticaal

1. Panorama - 2. Muider - 3. Spot - 4. Muze - 5. Steek - 6. Kroontjespen - 9. Beetgenomen - 10. Zonnevlam - 12. Toenemen - 13. Aas - 14. Huisraad - 16. Staal - 18. Paneel - 20. Oester.

SP

www.sp.nl



“Veertig Vogelaar-wijken? Wij doen er 400!”